



VROOM AANDENKEN AAN

**Mevrouw
Monique VUYE**

echtgenote van de Heer Antoine SENTRIE

geboren te Ronse op 27 februari 1944,
en er godvruchtig overleden op 29 december 1992,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Een moeder is veel te vroeg van ons heengegaan. Haar leven was een blijvende activiteit en zorg voor haar gezin. Haar sterke doorzettingskracht hielp haar alle lief, leed en smart te dragen. Goed en zacht, zorgend en attentievol was zij voor haar echtgenoot en voor haar kinderen. Haar kleinkinderen kregen een bijzondere plaats in haar bewogen hart.

Wij mogen terecht zeggen : zij was plichtsbewust, eenvoudig, godsdienstig. De Heer onze God zal haar verwelkomen in zijn ruime hemelse woning. Gods wegen heeft zij bewandeld ... al te vroeg liep haar weg ten einde hier op aarde. Dat voelen wij aan, nu wij van haar afscheid nemen.

Antoine, beste kinderen en kleinkinderen, ik moet u vroeg achterlaten. Dank u voor de mooie tijd die we samen mochten doorbrengen. Blijven jullie liefdevol genegen rond elkaar. Bid de Heer dat gij verder door het leven moogt gaan in goede verstandhouding en zorg dragend voor elkaar.

Dierbare moeder, hoe pijnlijk komt dit uur van scheiden voor u. Heb dank om de tedere liefde waarmee u mij hebt omringd. Samen met vader zal ik van hierboven over jullie waken. Tot weerzien.

Beste familie en vrienden, hartelijk dank om elke genegen attentie ; blijf mij gedenken in uw gebeden. De Heer onze God zegene en beware u in vriendschap en vrede.

Antoine SENTRIE,

haar echtgenoot;

Yvan en Carla SENTRIE-LANGIE,
Dirk en Kimberley SENTRIE-MEYSKENS,
Pascal en Christel AELBRECHT-SENTRIE,

haar kinderen;

Falco SENTRIE,
Björn AELBRECHT,

haar kleinkinderen;

Maurice VUYE(+)-DE MOOR Yvonne, *haar moeder;*

De families VUYE-DE MOOR en SENTRIE-DELBAR,

danken U voor de blijken van medeleven.



U BLIJFT ONDER ONS
WIJ KUNNEN U
NIET VERGETEN.